

17-08-66

Lieve Anja,

Wat een paradijsje hebben jullie hier van gemaakt in deze prachtige, rustieke omgeving. We hebben genden van de rust hier, van de zingende vogeltjes overdag en de kerel-orkesten 's nachts, maar ook van de geellige bedrijvigheid van jou en jouw garten.

We wensen jou en Emile veel succes met de laatste loodjes van het opruimen van het huis. En dan... geniet er van samen.

Bedankt voor de fijne week, het was heel verleidelijk om hier ook te blijven hangen de rest van onze vakantie, maar we willen toch ook nog wat meer zien van Italië. Wij zullen deze plek in ieder geval aan iedereen aanbevelen.

groeten, ook aan Emile die we helaas (nog) niet ontmoet hebben,

Lip & Rachel.

Barehi, 4 augustus 2007.



Lieve Anya en Emile,

Het zandpad afrijden en aan het eind
ligt yullie bestemming onder de hemel
met sterren. Op de heuvel... zwembad,
reinheid en rust.

31

Wat siert yullie beiden... ontvangelij-
k, gastvrij, gevoels mensen, en
bewogen met yullie "Italië".
"Goede wijn heeft geen krans" of
"Eenvoud siert..." Een fijne week
met de basis elementen wat een mens
nodig heeft. Veel succes gewenst en
een goede toekomst maar vooral een
goede gezondheid en veel liefde

Ciao e bacì,

Peten en Dýlan uit Bergen

23 Agosto 2007



Lucia e Giacomo sul trampolino e in piscina.

Cari Anja e Euile,
siamo felici di aver inaugurato l'agriturismo
Monte Soffio come primi clienti italiani.

Beste Anja en Emile

Ik vond het hier erg leuk. Ik ben naar leuke steden als Perugia geweest. Heb hier bij mijn verjaardag kunnen vieren.

Tot ziens Stijn

Beste Anja en Emile

Ik vond het een leuke vakantie.

Wat grappig dat de dekenen licht gaven

Bart

Beste Anja en Emile, 9 augustus 2008

La dolce vita! Bij jullie op Montesoffio bleek dat maar weer eens. Een heerlijke ontspannen sfeer, heerlijk eten met veel te veel wijn, gezellige gasten, geweldig uitzicht, geweldige steden in de nabijheid. Wat wil een mens in zijn vakantie nog meer. Veel succes met jullie agribusismo; wij vanden het met zijn viertjes top!

Groeten, Peter, Henny
Thomas en Matthys
van Driel



Hoi Anja hoi Emile,



Het was leuk dat je het tentje had opgezet!
Het was ook heel leuk in het Zwembad!
Maar helaas is het nu al voorbij. Het was
gezellig toen we S'avonds buiten aten. Alles
was leuk vooral de Stadjes!!!
😊

Veel Greetjes Emma

x x x x



Opflaam



Bestand van
een geweldige
week, een hoopelijk
tot ziens op
jullie geweldige
plek

Cecilia & Yvonne

Lieve Anja en Emile

Wat hebben jullie hier een fantastische
plek gemaakt. Jullie wens is (hoop ik) daarmee
helemaal ingekomen. In ieder geval heb ik deze
wech genoten van het huis, de plek maar vooral
ook de warmte en zorg van jullie.

Naast alles wat jullie gegeven hebben, heb ik
ook genoten hoe jullie van ons ontvangen hebben.

Het was geweldig om te zien hoe jullie 'om de
muur heen' rond het huis bezig waren.

heel veel lief en goeds

Maguënide

Inigo

Jacqueline

En ik sluit gewoon
hierbij aan. ↗

Kata

Lieve Anja en Emile,

Overgeteljk !!!

Wij hopen jullie écht te kunnen onthalen in Amsterdam.

Blijf gezond en gelukkig en, zoals ik al zei:

Het leven moet zijn als een goed stuk muziek:

Soms forte, soms piano

Soms Andante, soms Vivace, niet

mf en moderato.



Heef van Heeluy en Hees

Groot compliment
van Loebey

Anja en Emile



... WEER NAAR HUIS TOE.
EN SNEL WEER TERUG

Hans en Piet