

## Nieuwsbrief Montesoffio 2011: het eerste lustrum voorbij

Vorig jaar was de titel van onze nieuwsbrief "eindelijk in wat rustiger vaarwater" en dat kunnen wel eigenlijk ook wel voor 2011 zeggen. Het vaarwater is rustig gebleven, maar niet zonder de nodige rimpels...

Eind december 2010 eindigde ons verhaal met wat 'Kliffangers' die, zoals te verwachten viel, dan ook als een rode draad door 2011 liepen: de boze buurman, verdere verfraaiingen aan ons huis en hoe verder met onze wijn, truffels en paarden... Daarnaast hebben we ook wat langer lopende 'kwesties' (toegezegde subsidie, artikel in de ANWB e.d.), waarvan er ook dit jaar nog een aantal zijn blijven lopen. En dan natuurlijk de crisis in Europa, hoe zou dat ons in 2011 gaan raken?

### Voorjaar 2011

Het voorjaar begint in ieder geval goed! In een koude wind, maar met een gezellige grote toegewijde snoeiploeg, nemen we eind februari met plezier en succes de wijn- en boomgaard onder handen. Nooit eerder hebben we zo veel gedaan in de korte tijd die we jaarlijks aan het einde van de winter op Montesoffio doorbrengen. Niet alleen alle wijnranken en bomen worden gesnoeid, het lukt zelfs om al het snoeihout te verbranden of te versnipperen. Het is koud maar de zon schijnt, pas in de tweede week, begin maart, begint het te regenen, maar dan ook als nooit te voren!

We kunnen met onze bus vol wijn en olie voor Nederland met moeite bij de asfaltweg komen, zoveel blubber en plassen liggen er op de weg. Op andere plekken in de gemeente blijkt het nog veel erger te zijn. Daar komen hele hellingen met telefoonpalen, bomen en al wat niet meer zij naar beneden glijden.

Half april begint voor ons het seizoen op Montesoffio. Vanaf het begin hebben we een hele goede hulp aan Sara, die we in Breccia hebben 'opgepikt'. Sara, heeft er al wat maanden op zitten in het noorden van Italië als au pair, maar is toe aan iets anders, iets leukers...

Gedrieën gaan we er weer vol tegen aan. De tuin, het huis, alles wordt weer op orde gebracht en daar



hebben we ongeveer twee weken voor, want dan staan de eerste gasten weer op de stoep. Gelukkig heeft het natte voorjaar plaats gemaakt voor beter weer en komt onze vriendin Kata ook nog even 2 weken helpen. Zij is ook de inspirator en uitvoerder van [onze prachtige nieuwe website](#) waar we tijdens de winterstop hard aan gewerkt hebben. Inmiddels doen de warmte en de zon het gras groeien en moet er in de weken die komen weer heel veel worden gemaaid. Alles is groener als nooit te voren. Op 1 mei maken we het zwembad weer open.

Nog voor de zomer aanbreekt, lukt het ons om wat werklu bij het huis te krijgen, die aan de voor- en achterkant van het huis aan de slag gaan met het realiseren van een groot zonnenscherm boven het terras en een ruim afdak op de kop van het huis.

We zijn er heel blij mee en onze gasten ook! Er komt ook duidelijkheid aan het subsidiefront. Het grootste deel van de resterende subsidie komt eindelijk op onze rekening binnen. Alleen zou Italië, Italië niet zijn, als er niet toch nog iets achtergehouden wordt. Weer formulieren invullen en handtekeningen zetten. De laatste betaling is nu nog steeds niet binnen. Er wordt aan getwijfeld of dat nog ooit komt, in het licht van de 60 miljard die Italië moet gaan bezuinigen. Of er veel verandert nu Berlusconi weg is...? Volgens de meeste Italianen zijn we nog niet van hem af. Waarschijnlijk doorslaggevender voor het niet veranderen van de belastingmoraal e.d. is dat die al zo lang in de Italiaanse cultuur zelf zit...



Of het aan de crisis ligt of aan de mooie voorzomer in Nederland, weten we niet, maar we sluiten het voorjaar af met wat minder gasten dan vorig jaar. Grotendeels doordat we dit jaar geen groep in huis hebben in de voorjaarsvakantie. Rustig voor ons, maar wel jammer omdat het elke keer erg leuk en gezellig is om zo het seizoen te beginnen. Het najaar loopt daarentegen beter dan voorgaande jaren. Door de slechte zomer in Nederland?? Wie zal het zeggen...

### Zomer 2011

Ons zesde zomerseizoen in Italië alweer! En ze lijken elk jaar sneller voorbij te gaan... Alles loopt op rolletjes. De sterrenhemels zijn weer als nooit te voren en dit jaar hebben we 'van dichtbij' van een ultieme maansverduistering genoten.



De wijngaard staat er Picobello bij, de zon blijft maar schijnen en de regen blijft uit.

Smet op het seizoen is de 'boze buurman', die ons mijdt en in juli begint met het schrijven van brieven via zijn advocaat. Hij vindt dat hij rechten heeft verworven op een klein deel van onze grond. Omdat hij het zogenaamd al meer dan 20 jaar bewerkt en er een aantal olijfbomen heeft gepland en een groentetuin is begonnen. Hij ontkent gelukkig niet dat de grond niet van hem is (hij was erbij toen we de grenspaaltjes sloegen), maar ligt ons dwars in de uitvoering van ons plan om 'zijn bomen' (die feitelijk van ons zijn, omdat ze op onze grond staan) te verplaatsen naar zijn eigen terrein. Dan kunnen we op dit deel een mooie speelweide te maken. Maar er zit weinig schot in de zaak....

We kunnen één 'kwestie' afsluiten dit jaar. Dat is het artikel in de ANWB Kampioen, waar we al lang op zaten te wachten. Dat is nu definitief van de baan. Uiteindelijk toch een direct gevolg van de crisis, die gevolgen heeft gehad op de inhoud van de Kampioen. De adverteerders kregen een grotere lepel in de pap. Het concept artikel kun je lezen op onze nieuwe website.

Wel staan we in de nov./dec. editie van de reisgids van de Consumentenbond met een klein berichtje. Die kwamen onverwachts langs in september, net toen we met de druivenoogst bezig waren. In alle hectiek vonden we nog de tijd om hen een rondleiding te geven en een fles Montesoffio wijn laten proeven.

Iets anders dat ons veel heeft beziggehouden is de wijngaard. Of beter gezegd wat we met de druiven willen gaan doen. Weer van een deel van de oogst een eigen droge witte wijn maken, wat ons veel extra werk oplevert, of kiezen we voor een makkelijkere weg: alles laten plukken en verwerken tot één eindproduct door één en dezelfde cantina. Na lang wikken en wegen, kiezen we voor het laatste.

Dus dezelfde cantina die vorig jaar onze druiven heeft gekocht en dat dit jaar weer wilde, heeft de druiven geoogst en de wijn gemaakt. Alleen 100% Montesoffio druiven in de fles! Met hen hebben we afgesproken alles in een witte zoetige licht mousserende 'echte' Moscato om te zetten, waar hun voorkeur naar uit gaat. Leuke bijkomstigheid is dat we met ons vertrek naar Nederland, gelijk al een heleboel flessen konden meenemen: [te bestellen via onze website](#). Voor deze nieuwe wijn – die eigenlijk geen wijn mag heten, omdat er maar 5,5% alcohol in zit – hebben we gelijk mooie nieuwe etiketten met een nieuwe naam laten maken: 'Morfeo', afgeleid van de wettelijke naam van ons bedrijf 'Fra le braccia di Morfeo' ('In Dromenland'). Als het jullie ook bevalt, blijven we het de komende jaren zo doen.



Waar we vooralsnog niet mee verder zijn gegaan, mede in het licht van de crisis en het gebrek aan inspiratie, zijn de plannen met truffels en paarden. Subsidieregelingen die in het vooruitzicht leken, kwamen niet en de plannen van de gemeente voor de recreatieve ontwikkeling van het nabij gelegen meertje lijken ook een beetje in de benen van de initiatiefnemers gezakt te zijn. We wachten af...

### Herfst 2011

En dan is het 'opeens' alweer herfst. In de maanden september en oktober hebben we nog veel gasten, het is gezellig en het weer blijft goed. De druivenoogst is dit jaar door de warmte en droogte ruim twee weken eerder dan andere jaren en ook weer meer dan vorig jaar. De olijven hebben het dit jaar moeilijker gehad.



Eén koude nacht met harde wind in december 2010 en de daaropvolgende droge zomer laten hun sporen achter. Desondanks zijn wij, in vergelijking met de burens, met olijven gezegend met een mooie oogst. Wel minder dan de helft van vorig jaar, maar de olie is heerlijk. Omdat we tijdens de herfstvakantie veel hulp uit Nederland hebben, kunnen we ook heel veel meer doen. We nemen de tuin eens goed onderhanden, zijn begonnen met het kappen van een pad naar de beek, zetten weer alle luiken in de was, oliën het tuinmeubilair, schilderen deuren en planten tuinbonen, knoflook en erwten voor het voorjaar. Kortom, een vruchtbare afsluiting van het seizoen 2011.

Inmiddels staat, terug in Nederland, ons hoofd niet meer alleen naar Montesoffio, maar des te meer naar ons aanstaande avontuur in India, waar we van eind november tot half december op de motor door heen gaan reizen. Kortom, we kunnen wederom terugzien op een bewogen en mooi jaar!

### Vooruitblik

Zoals elk jaar beginnen we het jaar weer met een flinke opgave: het snoeien van de wijngaard en de fruit- en olijfbomen. Voor wie wil en kan: **KOM MEE HELPEN SNOEIEN** in de laatste 2 weken van februari (de Voorjaarsvakantie). Laat het ons z.s.m. weten als je mee gaat helpen!

Het echte seizoen begint eind april met het Amstel Strijkers Ensemble: genieten van de muziek, gezelligheid en optredens, leuk! Eind mei zou je kunnen komen voor 'Cantina Aperta' en dan hebben we een saxofoonkwartet in huis, ook leuk! In de herfstvakantie gaan we de olijven weer plukken en een feestje, jubileum, reünie, of culinair kookweekend organiseren voor familie of vrienden op Montesoffio kan natuurlijk ook...



En voor het nieuwe seizoen zijn we weer op zoek naar een inspirerende hulp met eigen initiatief. Die ook een potje scrabble wilt spelen en zich thuis voelt op Montesoffio.

Via Ryanair kan je nog steeds vluchten boeken voor minder dan 10,- euro p.p. naar Ancona of Bologna, vanaf Weeze (D), of Charleroi (B)! Daarnaast hebben we voor de liefhebber een kleine voorraad van onze biologische Moscato (2011) en olijfolie mee naar Amsterdam genomen, die we bij voldoende belangstelling wel weer kunnen aanvullen in het voorjaar! Geef je bestelling tijdig door, dan zorgen wij voor het vervoer naar Nederland.

**Wij wensen jullie een heel gezond en mooi nieuw jaar.**

**Geniet van 2012!**

**Anja en Emile**