

Nieuwsbrief Montesoffio 2010: eindelijk in wat rustiger vaarwater

Wat heet 'rustiger', we hebben weer een heel mooi druk jaar achter de rug, waarin veel werk is verzet. Van pauzeren komt nog steeds weinig terecht. Misschien gelukkig maar in deze tijden van crises....

Ook in het najaar hebben we onze handen nog vol aan het runnen van ons landgoed. Eerst de druivenoogst met een prachtige opbrengst! Eind oktober zijn de olijven geplukt en geperst en hebben we, zoals vorig jaar samen met wat enthousiastelingen uit Barchi, weer een mooi 'buurtfeest' georganiseerd. Voor de ondernemers uit Barchi en omstreken en hun familie. Een feestje dat we met recht hebben verdiend, want we kunnen weer terugkijken op een geslaagd jaar.

Voorjaar 2010

Ook als we in Amsterdam zijn blijkt de tijd te vliegen ☺. We zien veel familie, vrienden en films, gaan fietsen, wandelen en schaatsen. Voor het Emigreer Magazine schrijven we ons 'emigreerverhaal'. Verder zijn we druk met het bijhouden van alle reserveringen, het verbeteren van onze PR op internet en het zoeken naar geschikte kandidaten om ons de komende maanden te helpen in Italië. Eind februari gaan we met een ploeg vrienden voor 2 weken naar Montesoffio en snoeien de wijngaard en de olijf- en fruitbomen.



We gaan flink te keer en gelukkig zit het weer mee. Als je later de bomen zo toegetakeld ziet, geloof je niet dat er nog vruchten aan gaan komen in hetzelfde jaar. Niets bleek minder waar. Het snoeien blijkt later in het jaar een groot succes.

Na het snoeien, gaan we voor het eerst sinds lange tijd weer eens echt op vakantie. We maken een mooie reis door Brazilië. Half april zijn we terug op Montesoffio en moeten gelijk grasmaaien en de wijngaard sproeien, terwijl de eerste gasten alweer binnendruppelen. De zomer is al in aantocht! Niet zo overtuigend als in april vorig jaar, maar er zijn toch al wat dagen met temperaturen van boven de

20 graden. De eerste blaadjes aan de wijnstokken ontluiken en de eerste tekenen van fruit aan de bomen beginnen al te komen. Vooral de abrikozen en pruimen zijn vroeg, terwijl de appels en perenbomen nog bloesems hebben. Het gras is op sommige plaatsen al kniehoog en we hebben nog bergen snoeihout te verwerken. We leggen ook een kleine nieuwe olijfgaard aan, met circa 40 boompjes die over een jaar of drie olijven moeten gaan opleveren.



Als het Amstel Strijkers Ensemble (ASE) begin mei arriveert, hebben we alles weer helemaal op orde en het zwembad open. Op zondag 13 mei zwaaien we met pijn in ons hart alle orkestleden uit. Wat een mooie week hebben we achter de rug! Het was hard aanpopen om de hele groep tussen de repetities door van eten en drinken te voorzien, maar het was genieten van de muziek en de mensen in onze salone en later bij de concerten in kerkjes in de buurt.

Gelukkig hebben we in deze week ook nog de tijd gevonden om de wijngaard voor de eerste keer dit jaar te maaien en te spuiten, want alles is al helemaal groen en de uitlopers zitten al vol met aanzetten voor druiventrossen. Vooral de af en toe hardnekkige regen dreigt roet in het eten te gooien. Als na een weekje zon de grond begint op te drogen en uit te harden, regent het weer 1 of 2 dagen en wordt het te riskant om met de tractor de steile hellingen van de wijngaard op te gaan ☹. Als het gras eenmaal is gemaaid en de (klei)grond een beetje begint in te drogen, kan een buitje minder kwaad. Gelukkig maar, want vanaf nu moeten de stokken ongeveer 1 keer per week besproeid worden, om te voorkomen dat de oogst door allerlei ziektes gaat mislukken.

Naast de wijngaard staan er nog meer 'things to do' op onze werklijstjes. De appartementen hun jaarlijkse opknappbeurt geven, snoeihout verzagen en versnipperen, de moestuin voorbereiden en verder vooral maaien, maaien en nog eens maaien... (zeker met het wisselvallige weer groeit alles als kool). Tussendoor faciliteren we de taal cursus van Monica. Twee weken lang hebben we zwoegende cursisten over de vloer die gelukkig ook heel veel gezelligheid met zich meebrengen. Daarna hebben we het een weekje wat rustiger, voordat het toeristenseizoen langzaam-maar-zeker losbarst.



Zomer 2010

Ook dit jaar hebben we niet te klagen. We krijgen heel veel lieve gasten over de vloer, het weer is prima en Holland wordt bijna wereldkampioen! We hebben weinig last van de bureaucratie dit jaar, met uitzondering van het terugkerende 'gedoe' met de carabinieri. Iedereen die bij ons komt moeten we binnen 24 uur schriftelijk en in persoon aanmelden, terwijl hun 'stazione' bijna nooit bemand is.... Ook met onze zomerhulpen hebben we het getroffen. Uit Hawai komt Linda, een vriendin van een vriendin, voor zes weken en daarna worden we ondersteund door twee Belgische vriendinnen. Die op een hele knappe manier werkelijk alles samen weten te doen.

In juli hebben we, naast een vol huis, ook nog wat tenten op het terrein staan, wat voor ons wel een beetje teveel van het goede blijkt. Hoewel het ook goed is om te ervaren dat alles ook nog goed en zonder problemen verloopt bij meer dan 45 gasten en 35 graden, zelfs de diner-, pizza- en BBQ-avonden, zullen we de komende jaren nog terughoudender worden met het toestaan van tenten...

Als het eind augustus rustiger lijkt te worden, strijkt - volkomen onverwacht - een Duitse filmploeg bij ons neer. Zij zijn ruim 2 weken bij ons bezig met de voorbereidingen voor een speelfilm voor de ARD, die zich afspeelt in de Marche. Als de echte opnames beginnen, verhuizen ze naar een hotel in Urbino, omdat zich daar een groot deel van de film afspeelt. Na hun vertrek gaan we een weekje zeilen aan de overkant van de Adriatico, in Kroatië. Lekker een week lang rond dobberen, stille baaitjes opzoeken en vooral uitrusten en boeken lezen...



Herfst 2010

Terug in Barchi beginnen we gelijk aan een van de monsterklussen op Montesoffio: het onderhoud van alle circa 88 luiken. In twee weken hebben we ze allemaal naar beneden gehaald, schoongemaakt, geschuurd en opnieuw in de vernis gezet. Hell of a job, maar het ziet er nu weer prachtig uit! Verder weer het gebruikelijke schoonmaken, oliën van het tuinmeubilair en natuurlijk maaien. We zetten onze huishoge verrijdbare steiger op en halen alle vogelnestjes uit de dakgoot.

Op Wereld Dierendag maken we weer eens mee hoe de jagers hier in Italië daar hun eigen invulling aan geven. We moeten er zelfs een jager op aanspreken dat op ons terrein niet mag worden gejaagd, nadat zijn honden de hazen in de wijngaard zowat ons huis in jaagden...

Begin oktober besluiten we definitief om, net als vorig najaar, weer een buurtfeestje te geven. Nu speciaal voor onze (zakelijke) relaties in en rond Barchi. Net als vorig jaar doen we weer graag een beroep op de altijd-voor-een-feestje-in-zijnde-Barchiense. Dit jaar voor een echte Italiaanse zondagmiddaglunch (pranzo) in de buitenlucht. Alleen het weer zit niet mee ☹. De zaterdag voor het feest blazen we de bijeenkomst af en vragen iedereen een week later te komen. Gelukkig maar, want op 24 oktober is het wel weer een bijna zomerse dag. Het is een groot succes. De vlam gaat weer in de oude houtoven! Meer dan 60 gasten genieten van heerlijk eten en viool en accordeonmuziek, verzorgd door Wim en Kata uit Amsterdam.



Na de pranzo beginnen de hulptroepen uit Nederland aan de olijvenpluk. Drie weken lang hebben we vrienden en familie over de vloer om ons te helpen. Altijd een gezellige tijd. Overdag buiten op het land, 's-avonds samen aan de dis en drank bij de open haard. Daarna scrabbelen en kaarten.

Nadat we eerst onze eigen olijven hebben geplukt, gaan we verder bij de buurman, die ons ook altijd helpt met ons agrarisch bedrijf. Tussen het plukken door maken we ook het huis winterklaar en kijken we uit naar de rustigere wintermaanden in Amsterdam.

Totaal onverwacht zitten we, vlak voor onze terugtocht naar Amsterdam, met een enorm pak sneeuw op Montesoffio. We hebben de omgeving zelf nog nooit zo wit gezien. Het wordt spannend of we überhaupt weg kunnen komen met de auto. Gelukkig effent de buurman met zijn tractor het onverharde pad naar de asfaltweg en bereiken we door weer en wind, daags voor de Kerst, veilig Amsterdam. Achteraf verbaast het ons dat we er zo goed doorheen gekomen zijn, na het zien van alle weerbeelden in Europa op TV. En nu maar wachten op de Elfstedentocht!

Onze hoogtepunten in 2010:

- het bezoek van het Amstel Strijkers Ensemble in mei, waarmee we een onvergetelijke tijd hebben;
- het afronden van de verbouwingswerkzaamheden aan de bijgebouwen;
- het wereldkampioenschap voetbal;
- het neerstrijken van de Duitse filmploeg;
- het buurtfeest eind oktober;
- het uitblijven van al te veel bureaucratie;
- en last-but-not-least onze grote Brazilië reis in het voorjaar en zeilvakantie in Kroatië in het najaar.



Epiloog en vooruitblik

Dit jaar gelukkig weinig slechte herinneringen. Bijna alles gaat als gepland. Alleen zitten we nog steeds op onze subsidie te wachten die ons al jaren geleden is toegezegd...

Dit jaar hebben we er voor gekozen om geen eigen wijn te maken. We hebben nog voldoende in voorraad voor het komende jaar en we hebben gebrek aan opslagruimte. Voor 2011 gaan we het zeker weer doen, al is het alleen maar vanwege de vele uren die er in het onderhouden van de wijngaard zit elk jaar. En als je dat kostendekkend wil doen, moet je je eigen wijn, in grotere hoeveelheid gaan maken en aan de man brengen. Daar moeten we nog wel wat voor doen! Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de olijfolie. Allereerst moet een van ons en certificaat zien te bemachtigen om gelegitimeerd levensmiddelen te mogen verkopen aan bedrijven. En vervolgens moeten we een paar goede afzetkanalen zien te vinden. Leuk om te zien dat sommige van onze gasten nu al met onze wijn de boer opgaan!

Op de valreep van het jaar krijgen we het nog met één van de burens aan de stok. Hij heeft namelijk, ruim voordat wij het kochten, een deel van ons land in gebruik genomen en er een olijfgaard en moestuin aangelegd. En wij willen op dat terrein komend voorjaar een klein sportveld maken, zodat we voor spelende kinderen en ouders nog meer ruimte hebben. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we daar met hem wel snel uitkomen en met de aanleg kunnen beginnen. Daarnaast willen we vóór het hoogseizoen begint aan de voor- en achterkant van het huis een afdak maken om bij regen nog meer buitenruimte hebben.

Voor 2011 hebben we nog geen cursussen gepland. We zijn daarvoor afhankelijk van anderen. Wat we wel weer gaan doen, is leuke tuinfeesten voor de gasten en de buurt organiseren. Hoog op het verlanglijstje staat ook nog steeds het organiseren van een wijn- en/of eetweekarrangement in het voor- of najaar. Een ander idee dat nog aan het rijpen is, is het aanleggen van een truffelreservaat (tartufaia) en het plan om wat paarden op ons terrein een onderdak te bieden.

En voor wie denk dat hij of zij het artikel in de ANWB Kampioen heeft gemist... dat is nog steeds niet gepubliceerd...

Onze tips voor 2011:

Kom mee, helpen snoeien in de laatste week van februari of de eerste week van maart en/of olijvenplukken in eind oktober. Een feestje, jubileum, reünie, of culinair kookweekend organiseren voor familie of vrienden op Montesoffio kan natuurlijk ook...

Via Ryanair kan je nu een vlucht boeken voor minder dan 10,- euro p.p. naar Ancona of Bologna, vanaf Weeze (D), of Charleroi (B)!

Daarnaast hebben we voor de liefhebber een kleine voorraad van onze biologische Montesoffio wijn (2009) en olijfolie mee naar Amsterdam genomen, die we bij voldoende belangstelling wel weer kunnen aanvullen in het voorjaar! Geef je bestelling tijdig door, dan zorgen wij voor het vervoer naar Nederland.



**Wij wensen jullie een feestelijke Kerst
en een heel gezond en vrolijk nieuw jaar.
Geniet van 2011!**

Country house Montesoffio, Località Montesoffio 5, 61040 Barchi (PU), Le Marche, Italia
☎ 0039 334 77 98 192 / Skype: montesoffio5, ✉ info@montesoffio.com, www.montesoffio.com