

Nieuwsbrief Montesoffio 2008: het jaar van de grote overgang!

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de laatste grote verhuizing en onze definitieve emigratie naar Italië. Denk je elk jaar de grootste hobbels wel te hebben genomen, vonden we ook dit jaar weer veel vooral 'bureaucratische beren' op onze weg en kregen we nog wat meer hooi op onze vork. Desondanks kijken we terug op een zeer succesvol jaar, met nu al meer gasten dan we ooit hadden kunnen dromen en met goede vooruitzichten voor de komende jaren.

Voorjaar

Het definitieve vertrek uit Nederland begint met de verkoop van ons huis in Amsterdam. In november 2007 bieden we ons huis te koop aan maar als er in februari na flink wat bezichtigingen nog steeds geen bod is gedaan, beginnen we ons toch een beetje zorgen te maken. Niet lang daarna krijgen we opeens een bod en gaat de verkoop uiteindelijk toch nog precies volgens ons droomscenario, zodat we ook onze laatste huisraad mee kunnen nemen. Voor ons vertrek naar Italië, is de verkoop rond en kunnen we de ambtelijke emigratiemolens in gang zetten.

Tussen de bedrijven door zijn er nog een heleboel vrienden waar we het glas mee willen heffen. We organiseren een verhuisborrel vlak voordat we definitief beginnen met inpakken. Last but not least legt Emile ook nog de laatste hand aan een opdracht voor de gemeente Amsterdam. Pas drie dagen voor ons vertrek is hij vrij. Dat verhoogt de stress nog even, maar dan zijn we ook echt klaar in Nederland.

Op de dag van de verhuizing, zaterdagochtend 15 maart, is het gelukkig stralend weer. Op het laatste moment trommelen we nog wat extra vrienden op, om de gehuurde vrachtwagen en onze bestelbus met aanhanger in te pakken. Toch weer 35 m3 bij elkaar. We hebben de hoeveelheid goed ingeschat, alles gaat er precies in. Rond zes uur 's-avonds beginnen vriend Frans en broer Felix aan de tocht naar Barchi met een volle vrachtwagen. Wij blijven nog even voor een laatste schoonmaak en om de burens gedag te zeggen. Om acht uur vertrekken ook wij.

Het weer is goed onderweg en via sms houden we elkaar op de hoogte. Bij de grens van Oostenrijk hebben we ze bijgehaald, maar door moeheid overmand zetten we de auto stil om even te slapen. Na 1,5 uur schrikken we wakker en is het al licht. We zijn elkaar niet meer tegengekomen onderweg, maar op zondagmiddag 18:45 uur komen we bijna precies gelijk aan bij Montesoffio. Het is een vreemd gezicht om de grote knalrode huurwagen door de haarspeldbochten bij Barchi naar ons huis te zien afdalen.



We maken zoals gebruikelijk eerst een rondje om het huis. Alles ziet er goed uit en de boompjes die we eind 2007 hebben gepland, hebben hun verhuizing vanuit de tuin van de burens overleefd en staan nu al in de knop! Het voorjaar is hier al volop aan de gang. De volgende dag schijnt de zon en is het t-shirts, korte broeken en goed uitpak- en sjouwweer. De dagen daarna zijn wisselvallig en geven ons de kans om de boel binnen op orde te brengen. We pakken de verhuisdozen uit, hangen de eerste schilderijen op en zetten kasten op hun plek (nadat ze eerst alle kamers gezien hebben).

We hebben in de loop van de jaren natuurlijk veel te veel spullen verzameld. Hoogtijd om maar eens wat weg te gooien dus. Bij het uitspitten van dozen die al vijf jaar ingepakt stonden, trekt ons hele leven aan ons voorbij. Veel foto's, Ansichtkaarten en brieven en werkstukjes van toen we zes waren.

Onze eerste gasten arriveren begin april, maar tot eind april is het rustig. De twee weken meivakantie zitten we wel helemaal vol en doen we ook nog een kookcursus. Vóór en ná de grootste drukte zijn we de hele dag aan het klussen. We beginnen met het beitsen van alle ramen en deuren van het huis, die na twee jaar Italiaanse zon, hard aan onderhoud toe zijn.

Voor het restaureren van de verzakkende en scheurende oude houtoven hebben we de bouwvakkers weer opgetrommeld. Een nieuwe fundering wordt gestort, koperen regenpijpen geplaatst, de muren worden gestuukt en 'onze Pool' Alexandro kruipt de oven in om de hele binnenkant te repareren.



Fra le Braccia di Morfeo s.r.l. ('In dromenland')

We steken veel geld in het behoud van dit historische gebouw, dat we waarschijnlijk nooit zullen gaan gebruiken omdat hij zo immens groot is. Het kost een dag en minstens 70 kilo hout om deze oude oven op temperatuur te brengen. Vroeger bakte men hier een keer per week brood voor families in de wijde omtrek. Een terugkerend evenement dat iedereen bijeen bracht..

Voor ons 'dagelijkser' gebruik hebben wij een nieuwe efficiëntere houtoven aangeschaft die naast de bestaande oven is ingebouwd. De waterput naast het ovenhuis is, als een kunstwerk, verbonden met het ovengebouw. Rondom de put is een stenen bank gemaakt waar je lekker met een glaasje wijn kan genieten van de zon. Het water uit de put kunnen we nu eindelijk gebruiken om de moestuin te bewateren. Dat moet onze waterrekening omlaag kunnen brengen, want die is extreem hoog.....

In deze 'rustige' voorjaartijd komen onze vrienden Bert en Hans over uit Nederland om wat klussen te klaren en te genieten van drank, spijzen en gezelligheid. Van de originele luiken van het oude woonhuis maken ze een unieke hoekkast / 'coffee corner' in de salone. De nieuw aangeschafte open haard in de salone wordt afgewerkt en bij het zwembad wordt de schuur gestuukt en schaduwplekken gecreëerd voor de zomerhitte.

Tussen de bomen, naast de oprijlaan wordt, voor onze nieuwe tweedehands tractor met toebehoren, een schuurtje gebouwd. Emile is namelijk boer geworden. We hebben de wijngaard de eerste 5 jaar verpacht maar gaan het nu zelf gaan doen. Er is geen pachter meer te vinden voor het onderhoud van onze biologische wijngaard, omdat ze het allemaal teveel werk vinden voor wat het oplevert. Wij houden hem graag in stand en biologisch omdat hij prachtig is en om er onze eigen wijn van te maken. Hier hebben we de tractor voor nodig en nu kunnen we ook de rest van het landgoed maaien en onderhouden.

Natuurlijk kijken we met alle gasten naar de hoogtepunten en de afgang van het Nederlands elftal. Na elke gezamenlijke voetbalmaaltijd zit de stemming er goed in. Van ons had het nog langer door mogen gaan.

Zomer 2008

Als de zomer aanbreekt en er steeds meer gasten komen, sturen we de bouwvakkers naar huis, omdat het klussen te veel onrust geeft. Helaas, want we weten nooit wanneer we ze weer terug kunnen krijgen... We krijgen het ook steeds drukker met het onderhoud van onze wijngaard, gelukkig zijn er gasten die het heerlijk vinden om door de wijngaard te struinen en de uitlopers te snoeien. Opvallend is dat we dit jaar heel veel mensen voor één week op bezoek krijgen. Dat betekent voor ons iedere zaterdag wel 6 tot 8 appartementen en de B&B kamers spik en span maken! Voor de drukke, drukke zomerweken hebben we hulp van twee vriendinnen uit Nederland.



Als ze begin augustus alweer naar huis gaan, staan ons nog een paar zware weken te wachten, maar ook die gaan razendsnel voorbij. In september wordt het iets rustiger, maar gelukkig hebben we nog wel genoeg enthousiaste lieve gasten die mee helpen met de druivenoogst.

Najaar 2008



Onze eerste eigen druivenpluk staat nu in het vat te gisten om een droge witte Moscato te worden. We zijn heel benieuwd naar het resultaat dat begin maart wordt gebotteld. Een voorproefje van het pure sap na de persing is uitmuntend en geeft ons een rijk gevoel. Onze eigen Montesoffio wijn! Nu nog het etiket ontwerpen!

Eind oktober zijn de olijven aan de beurt. We hebben de pluk in de herfstvakantie gepland zodat vrienden en familie kunnen meegenieten en een handje helpen.



De opbrengst is gigantisch. Onze buurman kan zich niet heugen dat de bomen zo vol zaten. In drie ladingen gaan ze naar een frantoio bij Piticchio, waar ze op traditionele wijze met molenstenen tot pulp worden

Fra le Braccia di Morfeo s.r.l. ('In dromenland')

gemalen. Deze dikke pasta gaat in grote persen waarmee het vocht uit de brij wordt gehaald. Vervolgens wordt in een centrifuge de olie en het water van elkaar gescheiden, waarna het lichtgroene goud in onze containers wordt opgevangen. Het hele proces duurt ongeveer vier uur en het resultaat mag er zijn. Hij ruikt, kleurt en proeft overdadig en heerlijk.



Begin november zwaaien we de laatste gasten uit en kunnen we het huis winterklaar gaan maken. Ook aan de verbouwing van de bijgebouwen, die we in het voorjaar moesten onderbreken toen we steeds meer gasten kregen, kunnen we nu weer verder werken. Het grootste project is de verbouwing van een kleine stal, oorspronkelijk voor jong vee, waar we al eerder ondergronds een stuk aan hebben laten bouwen. Nu een magnifieke plek van 60 m2 met luisterrijk uitzicht voor onze hulp in de zomer en/of eventuele (onverwachte) gasten.

We moeten ook nog steeds veel energie steken in allerlei bureaucratische rompslomp. Vooral de papierwinkel voor onze agrarische activiteiten is omvangrijk, maar ook de subsidie voor de verbouwing moeten we nog altijd zien te verzilveren. Gelukkig hebben we wel goed nieuws van de bank gekregen. Ons verzoek voor een verlenging van de looptijd van onze hypotheek met vijf jaar is gehonoreerd. Dit geeft ons de komende jaren meer financiële ruimte nu we jaarlijks minder hoeven af te lossen. Mooi meegenomen in deze tijd van crises, dus we hebben maar snel getekend voor ze zich gaan bedenken: een acht bladzijden dikke verklaring met elk 10 handtekeningen, waarvan soms twee op dezelfde pagina en dat in zesvoud....

Aan het PR-front lopen ook een paar acties. We staan met een klein artikel in het blad 'Seasons' (zomaar, we moesten alleen wat foto's inleveren) en in de ANWB Kampioen van december staan we aangekondigd voor het volgende nummer...., dat door tegenvallende advertentie-inkomsten echter wordt uitgesteld, het staat nu voor februari in de agenda.... Ach we zien het wel, het is al een paar keer uitgesteld. In december gaan we weer even familie en vrienden opzoeken in Nederland en laten we Montesoffio even met rust.

Wij wensen jullie allemaal heel veel plezier en voorspoed toe in 2009 en dat we allemaal gezond blijven want dat is toch wel het belangrijkste!



Onze **tips voor 2009**: taal- en kookcursussen met Monica, schilderen met Frida, kookworkshops op maat en goedkoop vliegen met Ryanair naar Ancona, vanaf Weeze aan de Duitse grens!

Barchi, december 2008

Country house Montesoffio, Località Montesoffio 5, 61040 Barchi (PU), Le Marche, Italia
☎ 0039 334 77 98 192 / [Skype](https://www.skype.com): montesoffio5, info@montesoffio.com, www.montesoffio.com