

Terugblik op een leuk en enerverend 2007 op landgoed Montesoffio!

Toen we in het voorjaar op Montesoffio de draad weer oppakten zeiden we tegen elkaar: "zo hectisch en stressvol als 2006 kan het dit jaar niet worden!". Uiteindelijk is 2007 wel een drukte van belang geworden en hebben we flink moeten aanpakken. Dat had ook te maken met onze keuze om zoveel mogelijk - eigenlijk alles - zelf te doen. We zijn heel blij en trots dat het ons toch gelukt is.

Voorjaar

Na onze overwintering in Amsterdam reizen we half april naar Montesoffio. Onderweg, op de ringweg van Milaan, worden we onverwacht gebeld door, wat later blijkt, onze eerste gasten van dit jaar. Zij willen graag diezelfde avond nog op Montesoffio overnachten. Dat wordt na een lange rit ook nog even aanpezen om alles tiptop voor onze gasten te maken.

's-Avonds aangekomen blijken bijna alle CV ketels en badkamerventilators verstopt met dode vogeltjes en vogelnestjes, maar de kamers zelf zijn boven verwachting schoon en fris. Op het moment dat onze onverwachte gasten een half uur na ons arriveren hebben we een kamer klaar staan en kunnen we daarna ons eigen bed opzoeken... Vanaf deze dag gaat tot in oktober geen dag voorbij zonder gasten.



Het voorjaar is een rustige periode, die we goed gebruiken om buiten een flinke slag te slaan. Rond het huis en het zwembad zaaien we gras in. We leggen een kleine moestuin aan en klaren onze laatste grote schilderklus: 'de Salone', tot nu toe vooral gebruikt als opslagruimte. We ruimen alles op, schilderen de hele ruimte, geven de balken aan het plafond een leuke kleur en maken het af met het plaatsen van sfeervolle verlichting. Het enige dat nog steeds ontbreekt is de open haard waar we onze aannemer al twee jaar om vragen.

Zomer 2007

Na enkele malen heen en weer reizen van Emile in het voorjaar, beginnen we aan het hoogseizoen gelukkig weer met z'n tweeën. Het wordt een hele droge en hete zomer, met een paar hittegolven. Montesoffio draait op volle toeren. De weken in het hoogseizoen zitten we met rond de 40 gasten aan de maximale capaciteit en op de toppen van ons kunnen.

Met grote tevredenheid zien we dat, ook met zoveel gasten, alles gaat zoals we wensen. Baby's en kleuters, tieners en volwassenen vinden elkaar, vriendschappen worden gesloten. En voor ieder is er genoeg ruimte om tot rust te komen en bij te tanken. Door het enthousiasme van onze gasten breiden we de gezamenlijke maaltijden uit van 2 naar 3 keer per week. We nemen ze mee naar onze favoriete wijnboer, waar we uitgebreid proeven van de lekkere wijnen en na de inkoop voor het thuisfront, vrolijk huiswaarts keren. Ook hebben we eindelijk tijd gehad om met onze gasten te gaan wandelen.

Het valt ons op dat veel gasten uit het bank- en verzekeringswezen komen. Zeker een stressvolle bedrijfstak. Zo'n beetje alle bekende banken komen over de vloer. Een aantal mensen zijn op zoek naar een eigen huis in Le Marche.





Najaar

Hoewel we het liever anders zien, is het gelukkig niet zo druk in het naseizoen. Want vanaf eind augustus staat Anja er alleen voor.



We zetten nog wel alles op alles om voldoende gasten te hebben in de week dat de ANWB langskomt. Zij willen van ons verhaal een rapportage maken voor in de Kampioen (voorjaar 2008). Onze oproep aan familie en vrienden wordt gelukkig gehoord en we hebben een hele leuke week met een vrolijk gezelschap. We gaan met hen op culinaire ontdekkingstocht en naar onze favoriete plekjes in Le Marche. Veel proeven, eten, uitbuiken, praten en poseren is ons deel. We zijn benieuwd naar het resultaat!

In oktober is het tijd om de tuin op te ruimen en verder in te richten. Met hulp van vrienden gaan we het welig tierende onkruid en de enorme bergen snoeihout te lijf. We planten een aantal kersen- en notenboompjes over die we van de burens krijgen en alles wordt winterklaar gemaakt. We zijn benieuwd of deze nieuwe aanwinsten de winter overleven. Op de dag dat de winter begint komt eindelijk de kweker en hij plaatst een paar jonge bomen bij de kop van het huis. Deze moeten voor de nodige schaduw zorgen als het weer heet wordt in 2008.



Zo langzamerhand kunnen we steeds meer wegstrepen van ons lijstje. De terrassen aan de oost en westzijde van het huis en de looppaden zijn in september en oktober helemaal betegeld. Het kost veel geld, maar het is wel een hele opknapper!

We willen nog een aantal klussen vóór de zomer van 2008 af hebben. Op ons lijstje staan een open haard in de salone, de houtoven repareren, een loungeplek voor de jeugd inrichten, de resterende luiken laten maken, een hekwerk rond het terras plaatsen en een trap naar de parkeerplaats realiseren.

Epiloog

Het nieuwe jaar 2008 wordt wederom spannend. Ons huis in Amsterdam staat nu te koop, Emile gaat zijn baan opzeggen en in het voorjaar verhuizen we definitief naar Italië.

We hebben meer dan genoeg plannen en ideeën om van Montesoffio een succes te maken. Het in de praktijk brengen van alle plannen vraagt echter nog een heleboel inzet en tijd.

Voor de liefhebbers van een creatieve vakantie organiseren we in het voor- en najaar schilder- en kookcursussen. We hebben een inspirerende kunstenaar en een leuke door de wolgeverfde kookgek gevonden die deze cursussen begeleiden.

Ook hebben we een arrangement gemaakt voor iedereen die door ons wil worden meegenomen op (een culinaire) ontdekkingsreis door Le Marche. We hebben plannen voor het aanbieden van fiets- en wandelmogelijkheden in de omgeving. Tenslotte willen we van onze druiven een droge witte wijn gaan laten maken, er moet een serieuze moestuin worden aangelegd en misschien gaan we ook wat dieren nemen als we er permanent wonen.

We hopen dat we in deze laatste winter voor ons in Amsterdam nog een keer ouderwets schaatspret kunnen beleven op natuurijs, want daar hoeven we niet op te rekenen in Italië.



Barchi, december 2007

Fra le Braccia di Morfeo s.r.l., BTW nummer: IT - 02127120414

Country house Montesoffio, Località Montesoffio 5, 61040 Barchi (PU), Le Marche, Italia

✉ E.G.M. Kuypers / A.M. Pronker, Tosaristraat 23, 1019 RT Amsterdam

☎ 0031 (0)20 419 5050 / 0039 334 77 98 192, 📧 info@montesoffio.com, www.montesoffio.com