

Het jaar 2016

Een succesvol en bewogen jaar!

Beste lieve mensen,

Wat leuk en fijn dat jullie de moeite nemen om onze alweer 11e nieuwsbrief te lezen! Veel van jullie volgen ons al jaren, zijn naar ons toegekomen en/of maken reclame voor ons en dat stellen wij zeer op prijs! Naast deze nieuwsbrief hebben we een 'YouTube kanaal': www.youtube.com/user/montesoffio5, een Instagram account: www.instagram.com/explore/locations/1016697058/ en doen we geregeld verslag van onze belevenissen op onze 'Facebook pagina': www.facebook.com/Montesoffio5 Je kunt ons op ieder moment volgen en we waarderen het enorm als jullie ons ook 'liken'. En houd onze website www.montesoffio.com in de gaten, de nieuwe versie gaat binnenkort live! In deze nieuwsbrief doen we verslag van enkele hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Een heel seizoen met z'n drieën.

Soms komen oplossingen vanzelf.....

Eind 2015 al, ontvingen we een e-mail bericht van Marijke met de vraag of ze ons gedurende haar 'sabbatical' in 2016 kan helpen. Onze eerste kennismaking in Dokkum is gelijk vertrouwd en gezellig en we zijn direct enthousiast om met z'n drieën Montesoffio te gaan draaien. Half april sluit Marijke zich bij ons aan en maakt onderdeel uit van de familie. Er wordt gewerkt, gekookt, gesnoeid, gestreken, gezwommen, gewandeld, gevloekt, gelachen en gescrabbeld. Marijke brengt een flinke dosis ervaring mee, onder andere als gastvrouw van De Abdij van Dokkum (<http://www.abdij.nl/>), een knus 4 sterren hotel met restaurant, beroemd om de chateaubriand. We wisselen tips uit en voegen nieuwe recepten van Marijke toe aan onze favorieten-collectie. Helaas zit haar 'sabbatical' er nu op en wij zijn voor volgend jaar op zoek naar een waardige vervanger.

Laat je het ons weten als je een enthousiaste hulp voor ons weet?



Schrijfvakantie



In het voorjaar starten we met onze eerste 'Schrijfvakantieweek' op Montesoffio onder leiding van thrillerschrijfster Marlen Beek-Visser (www.marlenbeekvisser.nl). Het is een groot succes, de schrijfclub voelt zich thuis en vindt bij ons een fijne omgeving om serieus met hun schrijfproces aan de slag te gaan. In alle rust zijn ze bezig met hun verhaal. De temperatuur is ideaal en het zwembad ligt klaar voor een verfrissende duik. 'S morgens, na het ontbijt, geeft Marlen de workshops en er is veel interactie. En wij leven ons uit in de keuken, leuk om

iedere dag een andere lunch en diner op tafel te presenteren. Tijdens het eten komen de verhalen los en worden belevenissen en ervaringen uitgewisseld. Als afsluiter van de week gaan we met z'n allen naar een lekker restaurantje en nemen een proeverij van alle gerechten op de kaart en proosten we op de uitgifte van ieder z'n boek. Omdat het zo'n succes is, organiseren we ook in september een cursus.

De volgende schrijfvakantie (er zijn nog 2 plekken beschikbaar!) is van 19 tot 26 mei 2017:

www.montesoffio.com/activiteiten/cursussen/

Cantine Aperte

Ook dit jaar is er weer een 'Cantine Aperte'. In het laatste weekend van mei maken wij op zaterdag en zondag met onze gasten een tour langs enkele van de vele wijnhuizen, die dit weekend open huis hebben. We genieten onderweg van prachtige uitzichten, mooie plekjes waar je anders niet komt en heerlijke wijnen en muziek. Enthousiaste en trotse wijnboeren onthalen hun gasten, laten hun wijnkelders en wijngaarden zien en vertellen over alles wat er bij het wijn maken komt kijken. We proeven de meest uiteenlopende wijnen. Zo ontdekken we een hele lekkere 'witte' - feitelijk transparante - wijn, gemaakt van rode druiven..... De auto's volgeladen met ieders favoriete wijnen, keren we zaterdag vrolijk gestemd terug op Montesoffio voor een afzakkertje. Op zondag pakken de wijnhuizen vaak extra uit met muziek en hapjes, zoals: *Porcetta* (varken aan het spit), of *Olive Ascolana* (gevulde olijven). Aan het einde van de middag eindigen we bij Fiorini, een wijnhuis bij ons om de hoek, met een leuk feestje op een bijzondere locatie. Het weekend sluiten we gezamenlijk af in 'de beste' pizzeria van Italië, in Orciano. Onder het genot van een laatste(?) Limoncello op Montesoffio, kijken we samen terug op weer een zeer geslaagd weekend.



Wie wil volgend jaar mee naar de Cantine Aperte?: www.montesoffio.com/montesoffio-faciliteit/

Er op uit

Zelfs na 10 jaar op Montesoffio, blijven wij nieuwe goede, leuke, lekkere en betaalbare restaurantjes in de buurt ontdekken. Zelf komen we er niet zoveel aan toe, maar als we een keer ergens willen gaan eten, is



het geen probleem een nieuw adres uit te proberen. Vaak zijn het onze eigen gasten die met enthousiaste verhalen thuis komen en onze verzameling visitekaartjes verrijken met nieuwe adressen. Of, we volgen gewoon de uithangbordjes langs de weg in de buurt, slaan wat zijwegen in en zitten niet veel later in wéér een nieuw

etablissement. Vaak is het een goede verrassing en ook nog dicht bij ons in de buurt. Het is werkelijk ongelooflijk dat het allemaal kan blijven bestaan in een zo dun bevolkte regio, zoals ook de vele 'cantina's' (wijnhuizen) met de meest heerlijke wijnen en andere dranken. En zo nu en dan komen er ook (voor ons) nieuwe leuke musea en 'must see' stadjes bovendien, zoals het Pianolamuseum in Castelfidardo, het Fietsmuseum in Fabriano en het 'Tibetaanse' dorp Pennabilli. Fijn dat dit jaar de Gola del Furlo weer open is gegaan voor voetgangers en fietsers. Kortom, er is nog genoeg te doen en te ontdekken, zelfs voor onze meest trouwe gasten.



Weer mooier

Ook dit jaar zitten we niet stil op Montesoffio. Met vereende krachten en veel hulp van familie en vrienden snoeien, zagen, verven we er weer flink op los. We klaren een aantal klussen die al jaren op het 'to do lijstje' staan, dat nooit leeg raakt...

We schilderen de hekwerken voor de ramen en voltooiën de langgewenste kastjes ter afscherming van de CV leidingen. En slagen er eindelijk in om definitief de al 10 jaar lekkende dakgoot te repareren en we nemen de kruidentuin onder handen.

Opgelucht

In augustus worden we letterlijk wakker geschud door een krachtige aardbeving in het midden van Italië, hemelsbreed zo'n 120 km ten ZW van Barchi. We draaien ons om en slapen verder...

De volgende ochtend is de beving het gesprek van de dag. Een rondje om het huis leert ons dat er geen schade is. Ook in het dagelijks leven in onze buurt is er niets van te merken, niemand maakt zich druk. Tijdens de zwaardere bevingen die in de herfst volgen, die wij nog beter voelen (ook omdat ze overdag zijn), geeft ons huis weer geen krimp. Toch goed dat we bij de verbouwing, meer dan tien jaar geleden, geluisterd hebben naar het advies om alles 'aardbevingproof' te verbouwen.....

Nieuwe uitdagingen

Natuurlijk krijgen we ook dit jaar weer de nodige 'uitdagingen' voor onze kiezen.

Het voorjaar begint met de verrassing dat, om de wijngaard te kunnen blijven behandelen met koper en sulfataat, Emile 'opeens' een cursus *Phytofarmacia* moet gaan doen. Anders kunnen we geen middelen inkopen, noch toepassen. En daar blijft het niet bij..., de spuitinstallatie moet worden gekeurd. Emile moet een tractorrijbewijs halen en volgend jaar staat ook de 'APK' voor de oude Fiat tractor voor de deur... Zoals gebruikelijk weet niemand waar die cursus kan worden gedaan en aan welke eisen de machines moeten voldoen. Laat staan dat iemand tijd of zin(?) heeft om zo'n cursus te geven of een keuring te verrichten. Gelukkig vinden we een handelaar die nog wel wat spullen op de plank heeft liggen en gaat het leven gewoon verder..., maar volgend jaar komen we daar niet meer zo makkelijk mee weg...

Onze vermoedens blijken waar te zijn: het zwembad lekt. Zekerheid krijgen wij pas als - na meer dan zes maanden aandringen - de leidingen met luchtdruk worden getest. Er blijkt niet alleen een buis lek, maar alle buizen moeten worden vervangen. Bij de aanleg van het zwembad hebben ze destijds ondeugdelijk materiaal gebruikt en ook constructiefouten gemaakt. We besluiten het zwembad nu maar gelijk rigoureus onder handen te nemen en ook de bekleding van het bad te vervangen, zodat we er weer jaren zorgeloos verder mee kunnen. Aan het begin van het seizoen is de feestelijke heropening gepland.



De opbrengst van de wijngaard en olijfbomen valt dit jaar tegen, wel hebben we een recordoogst aan tuinbonen en appels. Onze voorjaarsgasten trakteren we op heerlijke romige risotto met net gedopte tuinbonen uit de tuin, vol van smaak. De wijngaard is geveld door één vochtige periode aan het einde van het voorjaar en daardoor slaat de 'valse meeldauw' toe. We hebben alles goed behandeld, maar kunnen niet voorkomen dat de trossen in september weliswaar mooi gezond zijn, maar te iel. De olijven worden ondanks de mooie zomer (evenals in 2014) het slachtoffer van de olijfvlieg. Die legt eitjes in de olijf en daarmee wordt het rijpingsproces versneld. Gelukkig kunnen we nog wat van de olijven redden en hebben we voor volgend jaar genoeg olijfolie om iedereen weer te laten genieten.

Voor het eerst in ons bestaan hebben we overwinteraars op Montesoffio. Carla en Jyka zijn op zoek naar een stuk biologische grond en bouwen. Onze plek hebben ze als mensen die nu genieten van de houden tegelijk ook een oogje in mail contact en ze zijn inmiddels zoals de onder de dakgoot terugkeert op Montesoffio als



willen daarop zelf een huis gaan uitvalsbasis gekozen. Hele lieve absolute rust op ons landgoed en ze het zeil. We hebben regelmatig e-gewend aan alle vreemde geluiden, huizende valk, die iedere winter iedereen vertrokken is....

*Wij wensen iedereen hele gezellige feestdagen
en een vrolijk en gezond 2017*