

Onontdekt & ongerept

De Marche

REIZEN

Hoofdredacteur Franska: "Ik ben Toscane-fan, maar ik hoorde steeds vaker dat de Marche nog zo lekker rustig, authentiek en voordelig is. Dat bleek helemaal waar te zijn."

MARCHE = MARKE

In september was ik voor het eerst in de Marche, dat je uitspreekt als Marke, want in Italië spreken ze de 'ch' uit als een 'k'. Al is dat niet helemaal waar: als klein meisje was ik er ooit ook, omdat mijn ouders toen de boot van Ancona naar Kroatië namen. Maar dat telt niet, want ik was op doorreis. Wel een handige truc trouwens, want je snijdt op die manier lekker de weg af!



Tip: ga zeker kijken in Fermo en rijd helemaal naar boven voor de prachtige kathedraal en het mooie uitzicht over de heuvels én de zee.

Wij zaten vlak bij Montegiorgio en reden af en toe overdag naar zee. Een top-er is Porto San Giorgio, een echt Italiaans strand met *bagni* waar je strandstoelen en cabines kunt huren. Het staat er helemaal vol met stoelen, maar ook eettentjes zijn er genoeg. 's Avonds eet je er klassiek binnenlands eten – ze vul- len alles in de Marche, van groenten tot zelfs olijven. Heel lekker! O, en de pecorino is er verrukkelijk. Tussen de middag eet je er een goed bord met *spaghetti vongole* of *fritto misto del mare*. Mmm! De beste strandtent: Chalet La Vela, Lungo Mare Gramsci Nord,

ONONTDEKT

De Marche is een plek om snel eens naartoe te gaan. Het lijkt er echt nog onontdekt, met prachtige stadjes die bijna allemaal op een heuveltop liggen. In de plaatsjes is het aange- naam rustig – tenminste, in september. Je komt hier niet op elke vijftig meter een ansichtkaarten- of souvenirstalletje tegen. De kaasboeren zijn nog echte, pure kaasboeren. Geen halve toeristenwinkels, maar ambachtelijke zaakjes met verrukkelijke kazen.

Je moet maar durven

Tip: in Montegiorgio zit een heerlijke ijssalon, waar ik drop-ijs heb geproefd, *liquirizia*. Je moet het durven bestellen, maar uiteindelijk proef je echt iets lekkers! Dolceamore, Via Falenense Est. 12



Zo'n leuk geluid, al die schapen met bellen om.

Montecassiano is een prachtig, middeleeuws stadje.

CULTUUR, NATUUR EN ZÓ BIJ ZEE IN LE MARCHE

8 DAGEN
VANAF € 349,-
PER PERSOON!

Grenzend aan Umbrië en Toscane, tussen de Adriatische Zee en de Apennijnen, ligt Le Marche. Een betoverende plek en volgens kenners een van de best bewaarde geheimen van Italië. Arke stelde speciaal voor Libelle een mooie aanbieding samen.

Exclusief

- Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking;
- Boekingskosten: € 15,- per online boeking, € 25,- per telefonische boeking en € 29,50 per reisbureauboeking
- Ontbijt bij verblijf in appartement: € 7,50 per dag

2 Gallery Hotel Recanati****

In het centrum van Le Marche ligt het dorpje Recanati. Dit authentieke dorpje is in Italië bekend om de kunst en cultuur. Ontdek dit onontdekte gebied met verblijf in stijl, in het volledig gerestaureerde zestiende-eeuwse Gallery Hotel in hartje Recanati. Ligging: het hotel is gelegen in hartje Recanati, dicht bij de kathedraal en het Villa Colloredo Mels Museum. Het dichtstbijzijnde strand Porto Recanati ligt op ca. 13 km afstand.

Prijs vanaf € 349,- per persoon.

Het arrangement is inclusief

- 7x overnachting in standaardkamer incl. ontbijtbuffet
- Wijnproeverij met 3 glazen wijn uit Le Marche en een proeverij van lokale worst- en kaassoorten
- 2x driegan gen streekgerecht excl. drankjes
- Bezoek olijvenperserij
- Nederlands boekje met toeristische informatie
- Gebruik jacuzzi op panoramisch terras (als het weer het toelaat)

Exclusief

- Calamiteitenfonds: € 2,50 per boeking
- Boekingskosten: € 15,- per online boeking, € 25,- per telefonische boeking en € 29,50 per reisbureauboeking

Reisperiode: april t/m oktober 2014.
Aankomst: dagelijks.

Voor meer informatie en boekingen: ga naar www.libelle.nl/reizen

Op deze reis zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden van toepassing.

Verblijf: zelf kiezen!

1 Country House Montesoffio

Landgoed Montesoffio ligt in het prachtige heuvelland van Pesaro-Urbino, omringd door fantastische middeleeuwse stadjes en op slechts 25 kilometer van de Adriatische Zee. Het landgoed beslaat circa 6,5 hectare grond. Op het hoogste punt, ver van het verkeer, staat het Country House Montesoffio van de Nederlanders Anja en Emile, dat vroeger een grote, statige boerderij is geweest, met enkele bijgebouwen, fruit- en olijfbomen en een biologische wijngaard.

De accommodatie bestaat uit acht appartementen en vier kamers. Rond het huis zijn veel plekken om in de zon of in de schaduw te relaxen. U kunt ook heerlijk tot rust komen bij het zwembad (mei tot eind oktober).

Tweekamerappartement (40 m²) voor 2 tot 3 personen.

Prijs vanaf € 449,- per persoon.

Het arrangement is inclusief

- 7 overnachtingen
- Verblijf in appartement op basis van logies, verblijf in kamer is op basis van logies en ontbijt
- Bed- en badlinnen
- Gas, water en elektra
- Welkomstdrankje
- 1 flesje biologische olijfolie van eigen land
- 1 potje pruimenjam
- 1 potje olijven in olie
- 2 flessen Moscato-wijn